

Thage G Peterson
Tacktal vid FHP:s Föreningsmiddag
Lördagen den 18 maj 2019

Bästa folketshus- och parkvänner!

Jag har som ni vet haft en del officiella uppdrag i mitt liv. Men det var något alldeles extra med min tid i folketshus- och parkrörelsen. Jag minns de åren med värme och glädje. Jag tänkte på detta när jag i år höll mitt 90 förtamajtal i en Folkets Park. I Åseda Folkets Park i Småland. Från talarstolen i teatersalongen ute i parken kände jag historiens sus. Men lika mycket framtidens vindar. Det kändes som en påminnelse om att vi måste binda ihop historia och framtid.

För några dagar sedan sändes i TV en intervju med en polis i Malmö om ungdomsproblemen i staden. Kanske några av er såg programmet. Jag hoppas det. Polismannen hade en mycket bestämd uppfattning om att det inte räcker med fler poliser och hårdare straff för att komma åt de stora och växande problemen. Det måste till enorma förebyggande insatser, som kommer att kosta miljarder. Vad det gäller är insatser för att förhindra att 8-10-åringar kommer in i gatans gäng och kriminalitet. De unga måste ha alternativ. Det är här som folkets hus- och parker kommer in i bilden. Barn och ungdomar måste ha någonstans att ta vägen, när inte hemmens omvårdnad räcker till. Det är inte fråga om något enstaka nytt folkets hus. Det är hundratals nya folketshuslokaler det rör sig om. I kvarteren. I kommundelarna. En klok regering borde göra ett samhällskontrakt med folketshus- och parkrörelsen om detta. Utgångspunkt ^{Kan vara} den pågående

① Fårkte Fh-lager i Åseda de 1960-tal.
Ejvt nu 1960. b vid byggnadsplanen.
② b i minna byggnadsplan. Det är inte för
att bygga den i mitten på ni vickte
inte spara 50% g.
③ Men vi har blivit eld
vid byggnadsplanen

satsningen på "Nya mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden".
Handboken "Nyckeln" är bra.

Jag ser en stark framtid för folketshus- och parkrörelsen. Mer än någon gång tidigare kommer det att finnas ett stort behov av mötesplatser för föreningsliv och kultur. En mötesplats för människorna i gemen, unga som äldre. Folkets Hus och Parker har chansen att bli de nya träffpunkterna. Under en förutsättning, att vi själva tror på en framtid. Vi måste naturligtvis själva tro på vårt eget budskap. Och på vår förmåga att ta hand om ett växande behov av mötes- och kulturlokaler. Vi måste ge oss ut i debatten. Vi måste höra av oss. Det är vi själva som måste svara för påminnelsen om att vi finns till. Så är det.

Precis som under pionjäråren så kommer framtidens folkets hus och parker att ge tak över huvudet för nya verksamheter och aktiviteter. En sak är fullkomligt säker. Samhället måste starkare än idag engagera sig för att ge sökande och oroliga ungdomar en bättre mötesplats än gator och torg. Men inte bara ungdomar. Det gäller alla.

Och de allt fler, friskare och yngre gamlingarna kommer att kräva sysselsättningar. För de flesta äldre börjar liv nr 2 vid pensioneringen. Betänk. På 100 år har medellivslängden i Sverige ökat med 25 år. Det är en enorm ökning av livet.

Det är möten mellan människor som kommer att bli allt viktigare i framtiden. Vi behöver helt enkelt träffas och prata mer med varandra. Att umgås. Det är det som bygger broar mellan människor.

En ny tid innebär nya verksamheter och nya umgängesformer. Det blir nya former av möten och sammankomster. Det nya samhället kommer att ha ett ökat intresse av att människor träffas, umgås och samtalar och har roligt tillsammans.

Isolering, ensamhet, sysslöshet och främlingskap är farligt för varje samhälle. Det räcker inte med TVn och mobilen hemma i soffan.

x

Många människor i Sverige idag saknar hopp om framtiden. Många är oroliga och känner sig otrygga. Det är farligt. Vi får aldrig ge pessimism och maktlöshet sista ordet.

Författaren Stig Dagerman skrev en gång så här: "I tider som saknar hopp, finns inte något värre fängelse än framtiden".

Det behövs idéer och en vision för framtiden. Drömmar och visioner är viktiga i en människas liv. Drömmar och visioner håller människan vid liv. Ett idélöst och stillastående samhälle är ett farligt samhälle. Jag vill citera författarinnan Elin Wägner ur hennes bok "Väckarklocka". "Vi behöver en vision av en värld med mening i – för att önskekraften skall leva upp igen". Man måste säga vad man tycker annars brinner man upp inifrån. Jag citerar vad ni själva säger: "Tillsammans ger vi drömmar kraft". Det är en fin slogan

x

Det är min förhoppning att Sveriges Folkets Hus och Parker skall bli en stark röst i det nya samhället som ger hopp för framtiden.

Jag vill tacka er alla för att ni finns till!